

EKKLESIA AMSTERDAM zondag 12 april 2026

LuisterLink 'Dat wij vinden elkaar'

Met een toespraak van Bart-Jan van Gaart

1. Dag en welkom (VL498, muziek Antoine Oomen)

Dag en welkom lieve die en die

bekende onbekende zuivere stemmen halve hoge lage

welkom vreemdelingen levende zielen

jij die onverwoestbaar nu leeft hier bent

welkom dromen van vannacht donkere spiegels

onverklaarbare wenken

magere koeien die de vette vreten

spichtige aren die de volle verslinden

wat je ook betekent welkom visioenen

welkom gespannen snaren klankkasten bongo's

fluiten trommelvliezen kloppende polsen

zwartwitte toetsen sonore pedalen

welkom gekraak van hout geritsel van kleren

alles wat geluid geeft omdat het leeft

welkom gevluchte zwaluw laatste reiger

stervende meeuw

welkom vriendschap zit als een slinger van

ogen en handen tussen ons in

een guirlande van dorens en rozen

welkom godsegoed lief uit de hemel

heertje meneertje welkom en hoor eens

wil je wat drinken mag ik je eten

dag en welkom lieve die en die

2. Woord ten geleide

3. Waar we ook heen gaan (muziek Tom Löwenthal)

Waar we ook heen gaan

waar je ook heen

waar ik ook

waar je ook heen

waar we ook heen gaan

4. Voorlezing uit de brief aan de Galaten

Galaten 5:13-26

5. Gij wacht op ons (VL505, muziek Bernard Huijbers)

Gij wacht ons ons

totdat wij opengaan voor U.

Wij wachten op uw woord

Dat ons ontvankelijk maakt.

Stem ons af op uw stem,

Stem ons af op uw stem,

op uw stilte.

6. Toespraak

Bart-Jan van Gaart

7. Lied van de zevende dag (muziek Tjeerd Oosterhuis, gezongen door Trijntje Oosterhuis)

Hij sprak op de zevende dag:

Ik heb de lichten ontstoken.

De aarde in mensen gegrondvest,

de zeeën gespreid voor dolfinnen,

de hemel voor vogels en sterren,

nu is het even genoeg.

Nu is het rusten maal rusten –

mijn sabbat, mijn zevende dag.

De hemel vol vogels en sterren

nu is het even genoeg.

Jij die je krachten geeft

om aarde en hemel te hoeden.

Jij met de last op je schouders

te zorgen voor lichaam en ziel,

ik schenk je de zevende dag

om jezelf te hervinden –

dag van rusten maal rusten

en dat wij vinden elkaar.

Verantwoording

Alle liederen en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen VL betreffen paginanummers in 'Verzameld Liedboek' (2004). De muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel www.ekklesia-amsterdam.nl (CD's en bladmuziek).