

EKKELSIA AMSTERDAM zondag 29 maart 2026
LuisterLink 'Lukaspassie - gelezen en uitgelegd'
Met Alex van Heusden, Rascha Eijbersen en Mirjam Rigterink

1 Ouverture van Uitgeleid (muziek, Tom Löwenthal)

*het eeuwig komen en gaan
van lege, durende nachten*

*het plotseling toch weer opdagen
van zon oplichtende woorden
noodweer dat overwaait
zwijgend hout dat weer oplaait*

2 Ten geleide

3 Negenentwintig namen VL463 (muziek Antoine Oomen)

*Naaste. Vreemde. Jood. Zaad.
Boom aan de bron. Bruidegom. Weg.*

*Droom van een mens. Deur open. Hoeksteen.
Sleutel. Leeuw van Juda. Lam. Gerechte.*

*Herder. Parel. Twijgje. Vis. Brood.
Woord. Wijnstok. Zoon van. God. Knecht.*

*Stromen levend water. Morgenster. Koploper.
Enige. Onzegbaar gezegde.*

4 Lukaspassie – gelezen en uitgelegd

Intermezzi: Felicia van den End, fragmenten 'Lento' uit 6 tango etudes (CD: Sonoro)

5 Land in onweer VL340 (muziek: Tom Löwenthal)

*Een land in onweer verward,
een stad verdwaald in zijn stegen,
twee mensen wachtend op wie,
een kind dat huilend ontwaakt.*

*Er komen dagen aan
dat wij de nacht zullen prijzen,
dat wij vervloeken onszelf,
dat wij verspelen elkaar.*

*Er zal geen huis meer zijn
dat niet weeklaagt om zijn dode.
Dan zal er stilte zijn
zo hard en koud als de dood.*

*

*Er zal een stilte zijn
zo licht als zee in de verte –
er zal vermoeden zijn,
begin van nieuw begin.*

*Er zullen woorden zijn,
oeroude stenen die spreken.
Er zal nog weten zijn,
een kind dat hoort in zijn droom.*

Verantwoording

Alle liederen en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen VL betreffen paginanummers in 'Verzameld Liedboek' (2004). De muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel www.eklesia-amsterdam.nl (CD's en bladmuziek).