

**1 Inleiding (muziek uit: Felicia van den End, Sonoro - 6 Tango Etudes
(deel 4: Lento)**

2 Wat geen oog heeft gezien (VL 862, muziek Antoine Oomen)

*Wat geen oog heeft gezien,
geen oor gewaagd te horen,
wat onze vaders niet
durfden dromen, zijn wij
geworden: deze wereld.*

*Doden onbegraven,
één woestenij uw stad.
Opgejaagd, prijsgeschoten,
als klein wild afgeslacht
uw allerliefste mensen.*

*Door stormen van geweld
voortgejaagden zijn wij.
Aan molenstenen vast-
geklonken, als verdoemden,
zijn wij: deze wereld.*

3 Fragmenten uit Chris Keulemans, *Verzet* (2024)

4 Het juiste pad (Yentl en De Boer)

5 In verzet – tekst: Geeske Hovingh, gelezen door: Rascha Eijbersen

6 Goed is dat je niet doet wat slecht is (VL 8; Psalm 1 vrij; muziek Antoine Oomen)

*Goed is
dat je niet doet wat slecht is
niet achter oplichters aan loopt
niet met Ploert en Schender heult
niet je schouders ophaalt
'ploert en schender, ach
zo is de wereld'.*

*Goed is dat je goede woorden
overweegt en wil:
heb je naaste lief die is als jij
de vluchteling, de arme, doe hen recht.
Prent ze in het hart van je verstand,
die woorden
zeg ze voor je uit*

gezegend ben je

*een boom aan stromen levend water
vruchten zul je dragen
blad dat niet vergeelt
het zal je goed gaan.*

*Oplichter
ongezegend zal je zijn.
Een storm steekt op
je waait de leegte in.*