

Amsterdam, 26 mei 2024

Lieve Ekklesia gemeenschap,

Ik wilde jullie bedanken voor jullie samen zijn. Ik heb 2,5 jaar mogen aanschouwen hoe jullie er hier wekelijks voor elkaar zijn. Het was zowaar het meest regelmatige in mijn leven. Mijn interesse in de gemeenschap is er sterk mee gegroeid, het samenkomen is niet vanzelfsprekend in mijn omgeving en het zou velen zo goed doen. Bedankt voor jullie goeie intenties en jullie fijne continuïteit in specifieke koffievoorkeuren: koffie in een glas met een beetje koud water, alleen heet water, een dubbele espresso met een glas water waar maar één slokje uit verdwijnt en een schotel voor een zelf meegebracht croissantje, een cappuccino met extra hete melk... Ik zal jullie niet vergeten! :)

Ik heb een gedicht voor jullie geschreven, over mijn wensen voor de mens. Toen ik het terug las zag ik in hoe jullie al bezig zijn deze te vervullen.

ik hoop stiekem dat mensen  
mensen zullen worden  
mensen waar ik altijd van hoorde  
die hun afspraken na zouden komen  
elkaar helpen, al lijkt het niks te helpen  
die samen - werken, gevend  
om deze wereld  
maar nog liever hoop ik  
dat mensen kinderen zullen worden  
niet zomaar kinderen  
want sommige waren al onbeholpen mens  
kinderen die ongefilterd eerlijk zijn,  
ja ook over welk koekje ze willen en dat de koffie stinkt  
maar vergeet niet, ook naar zichzelf  
want ze identificeren zich nog niet  
met alleen zelf  
een kind dat de lieve gezichten onderscheidt  
van de gemene  
dat speelt om te blijven spelen  
die haar grenzen kent  
omdat ze nog niet is verdwaald  
in de ongrijpbare lagen  
van wat vóór haar bedacht is  
dat hoop ik

Heel veel liefs Roya Hes