

EKKLESIA AMSTERDAM

Zondag 26 mei 2024

LuisterLink – Dood gewoon gaan hemelen

Samengesteld door Geeske Hovingh

- 1. Mark Walter en Heleen Oomen:**
Pièce en forme, Ravel. Live in de Roode Bioscoop
- 2. Welkom**
- 3. Felicia van den End** op dwarsfluit
- 4. De dood (2002)**
Patty Scholten
- 5. Reflectie 1**
Geeske Hovingh
- 6. Sterfbed (1992)**
Jean Pierre Rawie
- 7. Reflectie 2**
- 8. Een jaar later (2021)**
Mariet Lems
- 9. Reflectie 3**
- 10. Nabestaan (2016)**
Joke van Leeuwen
- 11. Reflectie 4**
- 12. Sterven zal je ooit** (muziek Tom Löwenthal)
Compositie ten behoeve van de Internationale Dag voor de Palliatieve Zorg 2007

*Sterven zal je ooit
Maar vandaag
en godweet morgen
kun je leven, doen, zien
iemand voor iemand zijn
misschien
en het verschil maken, toch,
tussen onverwisselbaar uniek
en om het even
tussen dood en leven*

Verantwoording

Alle liederen en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen VL betreffen paginanummers in 'Verzameld Liedboek' (2004). Van liederen of teksten die daar niet instaan, is het paginanummer opgenomen uit de verzamelbundel "Stilte zingen" (2018). De vrije vertalingen van Psalmen zijn gepubliceerd in "150 Psalmen vrij" (2023). De muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel www.ekklesia-amsterdam.nl.