

**“Een prachthuis” - 13 september 2020**  
**Podcast Ekklesia Amsterdam**  
**Samengesteld door Mirjam Rigterink**

**1. Stilte nu**

*Stilte nu.*

*Deze bijeenkomst moge ons geven kracht.  
Dat wij niet wanhopen aan ooit vrede op aarde.*

**2. Inleiding**

**3. In jouw dienst sta ik (psalm 134 vrij)**

*In jouw dienst  
sta ik  
in jouw huis*

*hele dagen  
naar het heilige  
mijn handen  
uitgestrekt*

*naar jou.*

*Ik denk ik dank  
jou*

*dat jij deze aarde  
maakte  
en de sterren sterren  
en de zon*

*en de mensen wij*

*ondenkbaar god.*

**4. Voorlezing uit het boek En dit zijn de namen (Exodus 25:1-9)**

**5. Ik zal in mijn huis niet wonen (psalm 132 vrij)**

*Ik zal in mijn huis niet wonen  
ik zal op mijn bed niet slapen  
ik zal mijn ogen niet dicht doen  
ik zal niet rusten, geen ogenblik,  
voordat ik heb gevonden:*

*een plek waar Hij wonen kan,  
een plaats om te rusten voor Hem  
die God is, de enige ware.*

*Ik zal in mijn huis niet wonen  
ik zal mijn ogen niet dichtdoen*

*ik zal niet rusten, geen ogenblik,  
ik mag versmachten van dorst,  
tot ik gevonden heb:  
een plek waar de doden leven,  
een plaats waar recht wordt gedaan  
aan de verworpenen der aarde.*

**6. Een ieder die van harte bij wil dragen - huis van vrijheid**

**7. Ik zal wonen in hun midden - huis voor en van mensen**

**8. Alleen kan ook, met twee is beter (psalm 133 vrij)**

*Alleen kan ook  
met twee is beter  
twee of drie  
met twaalf  
of zeven maal zeven  
eendrachtig.*

*Je wast je piekharenhoofd  
je haar wordt zacht  
je wrijft de zalf erin  
het druipt over je konen  
in je hals.*

*Zo voelt het, zijn met  
velen, veilig -  
dauw daalt neer  
van hoog gebergte  
in de morgenzon.*

*Je kent elkaar  
je weet wie bij je hoort  
gezegend ben je*

*zo voelt de nieuwe wereld  
die komen zal.*

**9. Dat prachthuis (psalm 84 vrij, gelezen)**

**10. Wonen overal (gezongen door Trijntje Oosterhuis, CD:  
Mensen veel geluk)**

*Wonen overal nergens thuis  
aarde mijn aarde mijn moeders huis  
vallende sterren de schim van de maan  
mensen die opstaan en leven gaan -  
mensen veel geluk.*

*Wonen overal even thuis  
handel en wandel en huis na huis  
loven en bieden op waarheid en waan  
wagen en winnen en verder gaan -*

*mensen veel geluk.*

*Wonen overal bijna thuis  
aarde mijn hemel mijn vaders huis  
stijgende sterren de lach van de maan  
mensen die dromend een stem verstaan -  
mensen veel geluk.*

**11. To my father's house (gezongen door: Les Humphries Singers)**

**Verantwoording**

Alle liedjes en teksten zijn van Huub Oosterhuis, tenzij anders aangegeven. De verwijzingen VL betreffen paginanummers in zijn 'Verzameld Liedboek' (2004). Van liedjes of teksten die daar niet instaan, is het paginanummer opgenomen uit de verzamelbundel *Stilte zingen* (2018). De muziek is te vinden via i-Tunes, Spotify, of op CD via onze webwinkel ([www.ekklesia-amsterdam.nl](http://www.ekklesia-amsterdam.nl))