

Jij bent van jou

Tekst: Huub Oosterhuis
Muziek: Antoine Oomen

$\text{♩} = 50$

mp

Jij bent van jou, on -
Ik van jou le - ven
Die nacht werd mij een

mp

6

poco cresc.

mp

ach - ter - haal - baar ei - gen. Ik ben van mij, en i - der zal mij k - gen. Wat
meer, mocht ik jou vin - den. Ik bond mij n - je vast, kon ik n - den. Ik
nieu - we naam ge - ge - ven. Ge - schon - ken we mi - nog een tijd va - ven. En

poco cresc.

11

ik jou vraag, wat jij vraagt is leeg en zonder zin ge - vraagd. Eén oog - wenk ver in
zou in jou ver - gaan, en jij ont - staan in mi en wij in wij. Eens lag ik neer, ver -
e - ven, tot de mor - en daagt, is wat ik g en wat jij vraagt ver - vuld en één. Toen

mp

16

leemd ge - bied, ook v - der ko - men doen wij niet.
steend van kou, ik v - de dat ik vocht met jou.
ging jij heen en bleef ik met mijn droom al - leen.