

**Amsterdamse Studenteneklesia  
Orde van dienst - 21 november 2010**

*Doopdienst*

- Klankresten (Verzameld Liedboek 502)
- Woord van welkom
- Naar U, Levende, klimt mijn ziel - Psalm 25 vrij (nieuw; muziek Antoine Oomen)
- Voorlezing van Psalm 104 vrij
- Met niets van niets (VL 277)
- Toespraak door Huub Oosterhuis
- Was jij mijn herder - Psalm 23 (VL 40)
- Hoor je mij (VL 26)
- Kom in mij (VL 743)
- Intocht der kinderen
- Nu laat ons dopen
- Vrede voor jou (VL 944)
- Dit kind (tekst Colet van der Ven, muziek Tjeerd Oosterhuis)
- Intermezzo en collecte
- Viering van eucharistie

*Hier begint de dienst van de tafel,  
viering van eucharistie.  
Laat ons bidden.*

*Gij die uw gemeente bijeen roept  
hier en waar ook ter wereld,  
die ons raakt met uw woord,  
die ons kent van gezicht,  
niet vergeet onze namen:  
kom over ons met uw geest.*

- Tafelgebed: Gezegend zijt Gij (VL 670)  
Als een lam  
Moge het delen van dit brood (nieuw; muziek Antoine Oomen)
- Brood en wijn
- Laudate omnes genstes
- Mededelingen

- Van de stormzee (VL 912)
- Voorbeden
- Onze Vader (VL 246)
- Zegen
- De aarde is vervuld (tekst Willem Barnard, muziek Frits Mehrrens)