

EKKLESIA



Ekklesia Amsterdam

zondag 2 juni 2019

Ester

De kaarsen aangestoken

Dit ene weten wij (Verzameld Liedboek 2)

Woord ten geleide

Kinderkring

Tijd van vloek (VL 795)

Voorlezing uit Ester

Het verhaal speelt zich af in Perzië, waar koning Ahasjveros een groot feest geeft en koningin Vasjti sommeert om voor zijn gasten op te komen draven en haar schoonheid te etaleren. Vasjti weigert en op advies van zijn raadsheren neemt Ahasjveros Vasjti haar kroon af. Op zoek naar een nieuwe koningin worden meisjes toegevoegd aan de koninklijke harem en een voor een voorgesteld aan de koning. Een van hen is het Joodse meisje Ester. Haar oom Mordechai adviseert haar om geheim te houden dat ze Joodse is. Dit meisje wordt de nieuwe koningin. Dan verschijnt in het verhaal Haman ten tonele. Hij is door Ahasjveros gepromoveerd tot zijn belangrijkste adviseur. Iedereen knielt en buigt voor Haman – iedereen, behalve Mordechai. Dat maakt Haman woedend en als hij ontdekt dat Mordechai een Jood is, stelt hij een wet op die het mogelijk maakt om alle Joden in het rijk uit te roeien. Mordechai daagt Ester uit om nú haar invloed aan te wenden. Zij moet voorkomen dat haar volk wordt uitgeroeid. Ester twijfelt: ongevraagd op audiëntie verschijnen kan de doodstraf betekenen. Ze vraagt haar oom om alle Joden in de stad te verzoeken drie dagen voor haar te vasten; dán zal ze naar Ahasjveros gaan: 'Kom ik om, dan kom ik om'.

Ester 5: 1-8

En het geschiedde op de derde dag:

Ester kleeedde zich koninklijk aan

en stond in de binnenhof van het huis van de koning,

tegenover het huis van de koning

die zat op de stoel van zijn koningschap

tegenover de opening van het huis.

En het geschiedde

toen de koning Ester, de koningin, zag staan in de hof,

keek hij goedgunstig naar haar,

hij stak Ester de gouden scepter toe

die hij in zijn hand had.

Ester kwam naderbij en raakte de top van de scepter aan.

De koning sprak tot haar:

Wat is er met jou, koningin Ester?

Wat is jouw verlangen?

Tot aan de helft van het koninkrijk -

ik zal het je geven.

Ester sprak:

Als het de koning goeddunkt:

laat de koning vandaag komen, en Haman, voor een maaltijd

die ik voor hem bereid heb.

De koning sprak:

Laat Haman zich haasten om te doen volgens het woord van Ester.

De koning kwam, en Haman, voor de maaltijd

die Ester had bereid.

De koning sprak tot Ester tijdens de maaltijd met wijn:

Wat is je wens?

Ik zal jou dat geven.

En wat is je verlangen?

Tot aan de helft van het koninkrijk -

zo zal worden gedaan.

Ester antwoordde en sprak:

Mijn wens en mijn verlangen...

Als ik genade heb gevonden in de ogen van de koning

en als het de koning goeddunkt

te geven wat ik wens en te doen wat ik verlang,

laat de koning komen, en Haman, naar de maaltijd

die ik voor hen bereiden zal,

en morgen zal ik doen volgens het woord van de koning.

Lied van Esther (VL 368)

Toespraak

Mirjam Rigterink

Woord dat ruimte scheidt (VL 537)

Intermezzo

mededelingen en collecte

Dienst van de tafel

Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit:
laat ons bidden.

Als het geen droom, geen leugen is
wat ons gezegd is,
dat er goed land zal zijn -
een stad van bomen als een tuin
met woningen voor iedereen,
geef ons dan daar te komen.

En zet voor ons een tafel neer
en geef ons brood
dat als een lichaam voedt.

Zoudt Gij ooit mij beschamen (VL 674)

Moge het delen (Oomen)

Brood en wijn

Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

Gottes Wort (Taizé)

Wie mag te gast zijn (Oomen)

Voorbeden

Onze Vader in de hemel (VL 849)

Zegen

De wijze woorden (VL 522)