



# Ekklesia Amsterdam

zondag 12 mei 2019

## Moeilijke vrijheid

**De kaarsen aangestoken**

**Wek uw kracht** (Verzameld Liedboek 220)

**Woord van welkom**

**Kinderkring**

**Wees hier aanwezig, dat het goed mag zijn** (VL538)

**Hoe kan ik mijn vrijheid dragen**

Hoe kan ik mijn vrijheid dragen, hoe draagt zij mij? Waar zullen we wonen na het huwelijk en wat zal ik tegen haar zeggen 's ochtends: heb je geslapen zoals je naast mij hoort te slapen? Heb je gedroomd van de hemelse aarde? Heb je jezelf begeerd? Ben je gezond opgestaan uit je slaap? Drink je thee met me, of koffie met melk? Of heb je liever vruchtensap, of mijn kussen? (Hoe maak ik mijn vrijheid vrij?) Vreemde! Ik ben jouw vreemde niet. Dit bed is jouw bed. Wees losbandig, vrij, oneindig. Strooi mijn lichaam bloem voor bloem uit met je zuchtjes. Mijn vrijheid! Maak me gewend aan jou. Neem me mee naar wat achter de betekenissen ligt, zodat wij beiden één worden! Hoe draag ik haar, hoe draagt zij mij, hoe word ik haar meester terwijl ik haar slaaf ben. Hoe maak ik mijn vrijheid vrij, zonder dat we uit elkaar gaan?

Mahmoud Darwish (uit: Staat van Beleg)

## **Eerste stem (Hildegard v B)**

### **Voorlezing uit het verhaal over Jezus van Nazaret**

*Evangelie van Lukas 18:1-8*

Hij sprak tot hen een parabel:  
dat zij altijd weer moesten bidden  
en daarin niet verflauwen,  
hij zei:

Er was een rechter, in een stad  
die geen ontzag had voor God  
en zich van geen mens iets aantrok.

En er was een weduwe in die stad,  
zij ging naar hem toe en zei:

‘Schaf mij recht jegens mijn wederpartij.’

Hij wou niet, en hield dat lang vol.

Maar toen zei hij tegen zichzelf:

‘Al heb ik geen ontzag voor God  
en trek ik me van geen mens iets aan,

laat ik haar toch maar recht verschaffen, die lastige weduwe,  
straks komt zij me nog in mijn gezicht slaan.’

De heer sprak:

Hoor wat hij zegt, die rechter die geen recht wou doen.

Zal God dan geen recht doen

aan hen die hem roepen dag en nacht, zijn uitverkorenen,  
zal hij niet jegens hen lankmoedig zijn?

Ik zeg jullie, hij zal hen recht doen zonder dralen.

Maar: als de mensenzoon komt,

zal hij dan op aarde dit vertrouwen vinden?

## **Woord dat ruimte schept (VL 537)**

### **Toespraak**

Janneke Stegeman

## **Als vrijheid was (VL796)**

### **Intermezzo**

*mededelingen en collecte*

### **Dienst van de tafel**

Hier begint de dienst van de tafel,

viering van eucharistie,  
ritueel van solidariteit:  
laat ons bidden.

Gij met uw naam onnoembaar, God,  
woord onberekenbaar  
droom dwaasheid kracht bevrijding,  
Gij ongehoord in deze wereld –  
wees geloofwaardig hier en nu  
of ooit één ogenblik,  
open de deuren van uw licht  
zodat wij U zien.

### **Avondmaal ter heiliging (VL633)**

### **Moge het delen van dit brood (Oomen)**

### **Brood en wijn**

*Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor*

### **De nocte iremus (Taizé)**

's Nachts gaan we op weg om de bron te vinden; alleen onze dorst leidt ons.

### **Waarom, wanneer (VL 798)**

### **Voorbeden**

### **Onze Vader in de hemel (VL 667)**

### **Zegen**

### **Voordat ik bomen zag (VL 777)**