

EKKLESIA



Ekklesia Amsterdam

Pasen 21 april 2019

Een stad van bomen als een tuin

De kaarsen aangestoken

Stilte nu (Oomen)

Drempeltekst

Toen was het dat JHWH God de mens boetseerde, stof van de akker – ,
levensadem blies in zijn neus
en de mens werd een levende ziel.
JHWH God plantte een tuin in Eden, in het oosten,
en daar zette hij hem neer, de mens die hij geboetseerd had.

Genesis 2: 7-8

Stilte nu

Woord ten geleide

De tuin (uit: Arnold Lobel, Kikker & Pad)

Kinderkring

Vroeg in de morgen (Verzameld Liedboek 259)

Op de eerste dag der week (VL 446-447)

Toespraak

Mirjam Rigterink

Dan zal ik leven (VL919)

Intermezzo

mededelingen en collecte

Dienst van de tafel

Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit:
laat ons bidden.

Als het geen droom, geen leugen is
wat ons gezegd is,
dat er goed land zal zijn -
een stad van bomen als een tuin
met woningen voor iedereen,
geef ons dan daar te komen.

En zet voor ons een tafel neer
en geef ons brood
dat als een lichaam voedt.

Tafellied: Levende die mij ziet (Löwenthal)

Moge het delen (Löwenthal)

Brood en wijn

Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

Als alles duister is (Taizé)

Er zijn daar oeroude tuinen (VL906)

Voorbeden

Onze Vader (VL 849)

Zegen

Wonen overal (VL764)