

EKKLESIA



Ekklesia Amsterdam

zondag 10 maart 2019

De stad 1

De kaarsen aangestoken

Verberg uw aangezicht niet voor mij (Verzameld Liedboek 727)

Drempeltekst

Kaïn sprak tot Abel, zijn broeder.
En het geschiedde, toen ze waren in het ruige veld:
Kaïn stond op tegen Abel, zijn broeder,
en doodde hem.

JHWH sprak tot Kaïn:

Waar is Abel, jouw broeder?

Hij sprak:

Ik weet het niet,
ben ik mijn broeders hoeder, ik?

Kaïn bekende zijn vrouw,
zij werd zwanger en baarde Henoeh.
Hij bouwde een stad
en riep de naam van de stad naar zijn zoon: Henoeh.

Genesis 4:8-9.17

Verberg uw aangezicht niet voor mij

Woord ten geleide

Kinderkring

Stem als een zee van mensen (VL 216)

Voorlezing van Psalm 147 *vrij*

Valt jouw stad in puin,
jij bouwt haar op, en weer.

Worden jouw mensen
in ballingschap gevoerd,
jij gaat met ze mee.

Toen mijn hart was gebroken
heb jij voorzichtig
de stukken gelijmd.

Jij hebt alle manen en sterren
geteld en een naam gegeven.
Goed van jou, je lijkt wel
almachtig, alwetend -
zie je iemand vernederd worden
jij helpt hem opstaan.

De hemel bedek je met wolken
dat het regent op aarde,
dat de bergen ontbloeien
dieren niet sterven van dorst,
en zelfs het ravenjong
heeft niets te vrezen.
Paardenkracht, soldatenmacht
behaagt je niet, maar wel
zachte krachten, vriendentrouw.

Jouw stad moet sterk zijn,
vrede uitstralen,
open poorten voor allen.

Jij zorgt in heel haar omstreek
voor water en eten genoeg.

En voor woorden van hoop
die verbinden en troosten.

En als het te heet wordt, voor ijs
en wordt het te koud, voor dooi.

Jij hebt ons gewezen
de weg van de liefde.

Dit lied bedankt je daarvoor.

Van God is de aarde (VL 45)

Toespraak

Alex van Ligten

Licht dat ons aanstoot in de morgen (VL 925)

Intermezzo

mededelingen en collecte

Dienst van de tafel

Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit:
laat ons bidden.

Als het geen droom, geen leugen is
wat ons gezegd is,
dat er goed land zal zijn -
een stad van bomen als een tuin
met woningen voor iedereen,
geef ons dan daar te komen.

En zet voor ons een tafel neer
en geef ons brood
dat als een lichaam voedt.

Eeuwige onze God hier nu (Löwenthal)

Moge het delen (Oomen)

Brood en wijn

Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

Mon âme se repose (Taizé)

Alle samenhangen en bezielde verbanden - Psalm 47 (Oomen)

Vorbeden

Onze Vader die in de hemel zift (Löwenthal)

Zegen

Hoever te gaan (VL 318)