

EKKLESIA



Ekklesia Amsterdam

zondag 10 februari 2019

De ogen van een kind



De kaarsen aangestoken

Wek mijn zachtheid weer (Verzameld Liedboek 742)

Drempeltekst

God ik ben niet hooghartig
ik kijk niet op anderen neer

beeld mij niet in dat ik groot ben
droom geen geweldige dromen

ik heb mijn verlangens getemd
mijn ziel is tot rust gekomen

als een kind dat gedronken heeft
en rust aan de borst van zijn moeder

als een kind dat gedronken heeft
zo is mijn ziel in mij

alles verwachten van hem
nu en in eeuwigheid

Psalm 131

Wek mijn zachtheid weer (VL742)

Woord ten geleide

Een engel met een lied (tekst VL739, VL341)

Jezus en de kinderen

Jezus was in een stad gekomen en de mensen dromden om hem heen. Ze kwamen met hun kinderen naar hem toe, ze wilden dat hij hun kinderen zou aanraken en de zegen geven. De leerlingen vonden het maar niets, al dat gedrang, al dat gedoe. Dat kleine grut had hier niets te maken, geloven is iets voor grote mensen. 'Vooruit jongens, wegwezen hier, het is hier geen speeltuin.'

'Ho ho,' zei Jezus, 'willen jullie wel eens gauw je mond houden! Wat zijn jullie toch hardleers! Geloven is niet voor de eersten, maar voor de laatsten, niet voor de bovensten, maar voor de ondersten, niet voor de groten, maar voor de kleinen. Laat de kinderen tot mij komen en houdt ze niet tegen. Kinderen van mijn Vader zijn het, en jullie moeten maar zien of je dat ooit kunt worden.'

Uit Nico ter Linden, *Koning op een ezel*

Groot is de wereld (VL 740)

Kinderkring

Toespraak

Mirjam Rigterink

Lied van nieuw begin (Leliën draagt de woestijn) (VL 366)

Intermezzo

mededelingen en collecte

Dienst van de tafel

Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit:
laat ons bidden.

Als het geen droom, geen leugen is
wat ons gezegd is,
dat er goed land zal zijn -
een stad met bomen als een tuin

met woningen voor iedereen,
geef ons dan daar te komen.

En zet voor ons een tafel neer
en geef ons brood
dat als een lichaam voedt.

Niemand heeft u ooit gezien (VL 648)

Moge het delen (Oomen)

Brood en wijn

Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

Laudate omnes gentes (Taizé)

Zevenmaal opnieuw geboren (VL808)

Voorbeden

Onze Vader in de hemel (VL 849)

Zegen

Dat een nieuwe wereld komen zal (Oomen)



Colofon

Zang:	Koor van Ekklesia Amsterdam
Dirigent:	Mark Walter
Pianist:	Charlie Bo Meijering
Teksten:	Huub Oosterhuis
Voorganger:	Bart-Jan van Gaart