

EKKLESIA



Ekklesia Amsterdam

zondag 3 februari 2019

Mens waartoe

De kaarsen aangestoken

De hemel is de hemel van God (Verzameld Liedboek 112)

Drempeltekst

Genesis 6:1-3

En het geschiedde:

de mensen begonnen talrijk te worden op het aangezicht van de akker
en dochters werden hun geboren.

De godenzonen zagen de dochters der mensen
dat zij goed waren.

Zij namen zich vrouwen, te kust en te keur.

JHWH sprak:

Niet voor altijd blijft mijn adem in de mens
omdat hij vlees is;
zijn dagen zijn honderd en twintig jaar.

De hemel is de hemel van God (VL 112)

Woord ten geleide

Kinderkring

Zo zong dat volk (VL 300)

Voorlezing uit Genesis

Genesis 6: 5-7

JHWH zag

dat het kwaad van de mens talrijk was geworden op de aarde
en dat alle plannen die hij smeedde in zijn hart
kwaad waren, dag aan dag.

JHWH kreeg spijt
dat hij de mensheid gemaakt had op aarde,
zijn hart kromp ineen.

JHWH sprak:

Wegvagen van het aangezicht van de akker zal ik de mens die ik schiep,
mensheid, tamme en kruipende dieren,
tot de vogels van de hemel aan toe.

Ik heb er spijt van dat ik ze gemaakt heb.

Aarde werk van uw handen (VL 864)

Toespraak Bart-Jan van Gaart

Voorlezing uit Openbaring

Openbaring 21:1-6

En ik zag: een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbijgegaan, en de zee is niet meer. En de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, zag ik neerdalen uit de hemel van godswege, toegerust als een bruid, die getooid is voor haar man. En ik hoorde een grote stem vanaf de troon, zeggende:

‘Zie de tent van God bij de mensen,
En hij zal bij hen wonen,
En God zelf zal bij hen zijn, hun God,
En hij zal afwissen iedere traan in hun ogen
En de dood zal niet meer zijn,
Geen rouw, geen weeklacht, geen moeite meer.
Want wat eerst was is voorbijgegaan’.

En die op de troon gezeten was, sprak: ‘Zie, nieuw maak ik alles’, En hij zegt: ‘Schrijf: deze woorden zijn betrouwbaar en waar’. En hij sprak tot mij: Ze zijn geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal Ik te drinken geven uit de bron van het water des levens, om niet. Wie overwint zal dit beërven, en Ik zal God voor hem zijn, en hij zal voor mij een zoon zijn.

Intermezzo

mededelingen en collecte

Dienst van de tafel

Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit:
laat ons bidden:

Sacrament van hoop (VL 674)

Moge het delen (Löwenthal)

Brood en wijn

Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

Gij die gezegd hebt (VL 192)

Voorbeden

Zo zingen wij:

Onze Vader (Löwenthal nieuw)

Voorlezing uit Genesis

Genesis 8:21-22

JHWH sprak in zijn hart:

Nooit meer zal ik om de mens de akker verwensen
want wat een mensenhart bedenkt, van jongs af aan, is kwaad.
Maar van nu af zal ik geen levend wezen meer slaan
zoals ik gedaan heb.
Van nu af, alle dagen van de aarde,
*zaaien, oogsten,
vorst en hitte,
zomer, winter,
dag en nacht -
het houdt nooit op.*

Zegen

Psalm 8 Heer onze Heer (VL 12)