



# Ekklesia Amsterdam

---

De avond voor Kerstmis 2018

## De kaarsen aangestoken

**Uit het duister hier gekomen** (Verzameld Liedboek 408)

muziek: Henry J. Gaunlett (Once in Royal David City)

## Woord ten geleide

**1. Geef mij één uur genade** (nieuw - Löwenthal)

**2. Opdat het volk** (nieuw - Löwenthal)

## Toespraak

Bart-Jan van Gaart

**3. Voor kinderen, waar ook geboren** (nieuw - Löwenthal)

## Intermezzo

*mededelingen en collecte*

## Dienst van de tafel

Hier begint de dienst van de tafel,  
viering van eucharistie,  
ritueel van solidariteit:  
laat ons bidden.

Zoals geschreven staat:

Allen die waren gekomen tot vertrouwen  
kwamen bijeen en hadden alles gemeenschappelijk.  
Zij verkochten al hun bezittingen  
en verdeelden die onder allen naargelang zij nodig hadden.  
Dag na dag volhardden zij, eendrachtig, in het Heilige,  
braken brood van huis tot huis,  
namen voedsel in vreugde en eenvoud van hart.

**Soms breekt uw licht** (VL 454)

**Moge het delen** (nieuw – Löwenthal)

**Brood en wijn**

*Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor*

**Tijdens het delen van brood en wijn wordt gezongen:**

- **Het was een nacht door merg en been** (VL 884)
- **Transeamus** (arr. Hubert Cuypers)
- **Leise rieselt der Schnee**

**Wij waren kinderen** (VL 418)

**Voorbeden met ‘Maar een geboorte is niet meer te stuiten’**

(Nieuw – Achterberg / Löwenthal)

**Onze Vader in de hemel** (VL 849)

**Zegen**

**Nu zijt wellekome**