



Ekklesia Amsterdam

zondag 18 november 2018

Zonder papieren

De kaarsen aangestoken

Verberg uw aangezicht niet voor mij (Verzameld Liedboek 727)

Drempeltekst

Is een vreemdeling gastknecht, in jouw land,
verneder hem niet.
Als een die is geboren in jullie midden
zal de vreemdeling zijn,
de gastknecht in jullie midden.
Jij zult hem liefhebben die is zoals jij, je gelijke.
Zelf zijn jullie vreemdelingen geweest in het land Egypte.

Leviticus 19:33-34

Verberg uw aangezicht niet voor mij

Woord ten geleide

Kinderkring

Klaagzang en klacht over u (VL 348)

Voorlezing Psalm 88 vrij

gelezen door Valentine Efiang

Hoor je mijn gekrijt
af en aan - je hoeft
niets te zeggen jij
als je me maar hoort.
Nacht staat om mij heen
hoge blinde muur

woest en leeg van ziel
dwaal ik in mezelf
een die niets begint
een die niet kan gaan
stenen in een kuil.
Zeggen ze 'kom op'
maar ik weet niet hoe
en ik roep de dood
en ik denk me weg
vallend uit de tijd
buiten jouw bereik
tot waar niemand niets
uitgewiste naam.
Al mijn liefsten zijn
heen ondenkbaar ver
niemand wil me meer
tot vergetelheid
dood is dood gedoemd
ben ik - waar en wie
ben jij die ik zou zijn
die zou zijn met mij

hoor je mijn gekrijt?

Ik krijt des daags (Nieuw – Oomen)

Toespraak

Geeske Hovingh

'De vluchteling' Herman van Veen (1970)

Toen de vijand is gekomen
als dieven in het donker
werd mijn land vertrapt
en liet ik alles achter

Ik ben mijn naam vergeten
heb vrouw en kind verloren
maar ik ben niet alleen
de bergen zijn mijn vrienden

Een oude vrouw heeft me verborgen
onder kolen in de kelder

toen de vijand kwam
ze stierf zonder iets te zeggen

Voor wie vlucht is elke schaduw
een soldaat of een verrader
en er is steeds de angst
die je nooit alleen laat

Hoor de wind, de wind die fluistert
en belooft als je goed luistert
dat er vrede komt
misschien vandaag of morgen

Nu de aarde is besmeurd
en de hemel wordt verscheurd
door geschreeuw om hulp
is het leven zinloos

En in Warschau of in Praag
1940 of vandaag
er is geen verschil
voor wie op de vlucht is

Hoor de wind, de wind die fluistert
en beloofd als je goed luistert
dat er vrede komt
misschien vandaag of morgen

Intermezzo

mededelingen en collecte

Dienst van de tafel

Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit:
laat ons bidden.

Jij die jouw gemeente bijeenroept
hier en waar ook ter wereld,
die ons raakt met jouw woord,
die ons kent van gezicht,
niet vergeet onze namen:
kom over ons met jouw geest.

Wat in stilte bloeit (VL 868)

Moge het delen van dit brood en deze beker
ons hart versterken,
dat wij vol hoop meewerken aan een nieuwe wereld
waar brood en recht en waardigheid en liefde is
voor al wat leeft.

Brood en wijn

Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

Gottes Wort (Taizé)

God weet komt het goed (VL 914)

Voorbeden

Onze Vader in het verborgene (VL 248)

Zegen

Komen ooit voeten gevleugeld (VL 880)