

EKKLESIA



Ekklesia Amsterdam

zondag 9 september 2018

Zonder liefde ben je nergens!

De kaarsen aangestoken

Drempeltekst

Veelgeliefden,
laat ons elkaar liefhebben
want de liefde is uit God
en ieder die liefheeft is uit God geboren
en kent God.

Wie niet liefheeft kent God niet
want God is liefde.

1 Johannes 4:7-8

Onstilbare tonen (Verzameld Liedboek 510)

Woord ten geleide

Kinderkring

Dieper dan de brandhaard in het vuur is (VL 228)

Voorlezing uit Augustinus – Over de Drie-eenheid I,2,4-1,3,5

Wat mij betreft,
mij verdriet het niet te zoeken wanneer ik aarzel;
ik schaam mij niet te leren wanneer ik het mis heb.
Bijgevolg: moge ieder die dit leest,
met mij meegaan waar hij even zeker is als ik;
moge hij met mij zoeken waar hij evenzeer twijfelt als ik;
moge hij tot mij terugkeren waar hij zijn dwaling erkent;
moge hij mij terugroepen waar hij mij ziet dwalen.
Zo gaan wij samen de weg van de liefde
en streven naar Hem van wie geschreven staat:
"Zoek altijd Zijn gelaat".

Als wild gras (nieuw - Löwenthal)

Voorlezing uit *Belijdenissen* van Augustinus

Belijdenissen 10, 8b-9a

Maar wat heb ik nu lief als ik U liefheb? Niet een mooi lichaam, geen schoonheid die voorbijgaat, geen licht dat onze ogen graag zien, geen mooie melodieën van allerlei liederen, niet de fijne geur van bloemen of van parfum of zalf, geen manna en geen honing, niet een lief lichaam om te omhelzen. Dat heb ik niet lief als ik mijn God liefheb. En toch heb ik wel zoiets lief als licht, zoiets als een stem en als een geur, zoiets als voedsel en als een omhelzing, als ik mijn God liefheb: hij is licht en klank en geur en voedsel, hij is de omhelzing van mijn innerlijke mens, waarvoor mijn ziel oplicht, wat niet aan plaats gebonden is, waar klinkt wat de tijd je niet afneemt, waar een geur is die niet op de wind verwaait, waar smaken niet minder wordt door eten, waar omhelzing niet loslaat door verzadiging. Dit heb ik lief als ik mijn God liefheb.

En wat is dat dan? Ik vroeg het aan de aarde, maar die zei: 'Nee, ik ben het niet.' En alles op de aarde gaf datzelfde antwoord. Ik vroeg het aan de zee, aan haar diepten en aan de levende wezens die daar kruipen, en hun antwoord was: 'Wij zijn jouw God niet, je moet hogerop gaan zoeken.' Ik vroeg het aan de wind, maar de dampkring met zijn bewoners zei: 'Anaximenes vergist zich, ik ben geen god.' Ik vroeg het aan de hemel, de maan en de sterren: 'Ook wij zijn niet de God die je zoekt.' En aan alle wezens rond de poorten van mijn lichaam vroeg ik: 'Zeg mij iets over mijn God. Jullie zijn het niet, maar zeg iets over hem!' Toen riepen ze met luide stem: 'Hij heeft ons gemaakt!' Mijn vragen stelde ik met mijn denken, hun schoonheid was hun antwoord.

Veel te laat heb ik jou lief gekregen (VL 226)

Toespraak

Bart-Jan van Gaart

Zonder liefde ben je nergens (t. K. Eykman/m. R. Molenkamp)

Al blies ik trompet
hoog van de toren
al zong ik in koren
de sterren van de hemel, het hoogste lied
maar had de liefde niet
dan klonk het toch net
als toeters en bellen.
Ik had niets te vertellen
had ik de liefde niet.

Zonder liefde ben ik nergens

zonder jullie stel ik niets voor.
Had ik jullie niet bij me
dan ging ik er aan onderdoor.

Want liefde is echt
en liefde is aardig
is open, oprecht
en eerlijk, rechtvaardig.
't Is liefde die ziet
hoe opnieuw te beginnen
die ieder verdriet
zelfs de dood kan overwinnen.

Intermezzo

mededelingen en collecte

Dienst van de tafel

Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit:
laat ons bidden.

Zoals geschreven staat:

Allen die waren gekomen tot vertrouwen
kwamen bijeen en hadden alles gemeenschappelijk.
Zij verkochten al hun bezittingen
en verdeelden die onder allen naargelang zij nodig hadden.
Dag na dag volhardden zij, eendrachtig, in het Heilige,
braken brood van huis tot huis,
namen voedsel in vreugde en eenvoud van hart.
Handelingen 2:44-46

Sacrament van hoop (VL 674)

Moge het delen (nieuw - Löwenthal)

Brood en wijn

Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

Ubi Caritas et Amor (nieuw - Taizé)

Wij zullen kennen zoals wij gekend zijn (VL 233)

Voorbeden

Onze Vader (VL 849)

Zegen

Voordat ik bomen zag (VL 777)

Ontmoeting na afloop

Na afloop van de dienst ben je van harte welkom om samen koffie, thee of limonade te drinken achter in de zaal: koffie € 1, thee/limonade en koek € 0,50.

Lid worden?

De Ekklesia Amsterdam is een vereniging waar je lid van kunt worden. Je wordt dan op de hoogte gehouden van de diensten en andere activiteiten, via e-mail en Nieuwsbrief. Er wordt wel op gezette tijden een beroep op je gedaan om naar vermogen een financiële bijdrage te leveren of anderszins bij te dragen aan de vereniging. Voor kennismaking en meer informatie ben je van harte welkom bij de verenigingstafel achter in de zaal en bij het liturgisch team.

Colofon

Zang: Koor van Ekklesia Amsterdam
Dirigent: Mark Walter
Pianist: Charlie Bo Meijering
Teksten: Huub Oosterhuis (t.a.v.)
Voorganger: Mirjam Rigterink

Ekklesia Leerhuis Amsterdam
Rode Hoed / Keizersgracht 102
1015 CV Amsterdam

nieuw telefoonnummer:

020 21 49 159

www.ekklesia-amsterdam.nl

Ekklesia@amerpodia.nl

NL67 TRIO 0198 0691 46 t.n.v. Vereniging Ekklesia Amsterdam

© Teksten en muziek: Ekklesia Music Publishing 2018