

EKKLESIA



Ekklesia Amsterdam

zondag 27 mei 2018

Onzichtbare levens

De kaarsen aangestoken

Wat geen oog heeft gezien (Verzameld Liedboek 860)

Woord ten geleide

Kinderkring

Uit de diepte (Löwenthal)

Lezing van Psalm 60 *vrij*

Jij hebt ons verworpen
gebroken
laat ons met rust
smijt niet met ons
scheur de aarde niet
aan flarden
schop ze niet in elkaar
de steden
krab ze niet open
de holen, onze huilogen
brandende baard en hardos
de stem die dit roept
fikkende loofhut
deze wereld
mensen? vergeet ze
wie jij?

Ik krijg des daags, mijn God (Oomen - nieuw)

Lezing van Psalm 61 *vrij*

Hoor je mij schreeuwen,
mij, zoals ik ben? Dan besta je.

Ik zit op de rand van de aarde
vlak aan de afgrondkuil.

Ik roep met gebroken hart:
haal mij hier weg.

Ooit was je een hand, een hoge muur
tussen mij en de koppen van Vijand.

Eeuwige, eeuwig wil ik
in jouw tenten te gast zijn,

Schaduwvleugels heb je
mij beloofd: hier ben ik.

Ben je vriend
doe mij dan vriendschap.

Ik wil een stoel voor je ogen
dat je mij ziet, en ik jou.

In alle onguere hoeken en gaten
van de wereld

wordt voor jou gezongen
en ik zing mee. Hoor je mij?

Ja, jij hoort me.

Naar U, Levende (Psalm 25 vrij - nieuw)

Toespraak

Colet van der Ven

Er zou van godswege een koning (Oomen – nieuw)

Toespraak (vervolg)

Intermezzo

mededelingen en collecte

Dienst van de tafel

Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit:
laat ons bidden.

Avondmaal ter heiliging
dat ons ooit verschijnen zal de messias
brood van tranen om de wereld
hartversterking wijn
voorsmaak van geluk dat komt
dat de kracht der hoop ons niet begeeft.

Niemand heeft U ooit gezien (VL 648)

Moge het delen (Oomen - nieuw)

Brood en wijn

Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

Dans nos obscurités (Taizé)

Ik zal in mijn huis niet wonen (VL 344)

Voorbeden

Alle denkbare (VL 550)

Onze Vader (VL 849)

Zegen

Dat een nieuwe wereld komen zal (Oomen - nieuw)