

EKKLESIA



# Ekklesia Amsterdam

---

zondag 20 mei 2018

## Pinksteren

**De kaarsen aangestoken**

**Wees hier aanwezig, woord ons gegeven** (Verzameld Liedboek 500)

**Woord ten geleide**

**Kinderkring**

**Drempeltekst**

En het geschiedde op de derde dag  
toen de morgen aangebroken was:  
donderslagen, bliksemflitsen, zware wolken boven de berg,  
de stem van een *sjofar* - de ramshoorn -, de doordringende stem.  
Toen huiverde heel het volk dat in het legerkamp was.  
Mozes leidde het volk het legerkamp uit, God tegemoet.  
Zij stonden aan de voet van de berg.  
De berg Sinai stond in rook heel en al  
want in vuur was JHWH daar neergedaald,  
rook steeg op als van een rokende oven,  
de berg, heel en al, schokte hevig.

Exodus 19:16-18

**Die zegt god te zijn** (VL 202)

**Voorlezing uit het boek Handelingen**

*Handelingen 2:1-4.41-47*

Toen de vijftig dagen waren vervuld,  
waren allen bijeen onder één dak.  
En het geschiedde plotseling uit de hemel:

geraas als van een geweldige storm  
en vol daarvan werd heel het huis waar zij zaten.  
Voor hun ogen verschenen tongen van vuur  
die zich verspreidden en neerdaalden op hen.  
En vervuld werden allen van heilige geest  
en zij begonnen het woord te spreken met andere tongen  
zoals de geest hen te spreken gaf.

Zij die zijn woord aannamen,  
zij werden gedoopt  
en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.  
Zij volhardden in het onderricht van de gezondenen  
in de gemeenschap,  
in het breken van het brood en in de gebeden.  
Vele wonderen en tekenen geschiedden door de gezondenen  
en vervulden allen met ontzag.  
Allen die waren gekomen tot vertrouwen  
kwamen bijeen en hadden alles gemeenschappelijk.  
Zij verkochten al hun bezittingen  
en verdeelden die onder allen naargelang zij nodig hadden.  
Dag na dag volhardden zij, eendrachtig, in het Heilige,  
braken brood van huis tot huis,  
namen voedsel in vreugde en eenvoud van hart,  
loofden God en stonden in de gunst bij heel het volk.  
JHWH voegde dagelijks mensen toe die werden bevrijd.

## **Kom Geest van God 'Ik zal er zijn' (Löwenthal – nieuw)**

### **Toespraak**

Kees Kok

### **Wij zullen, een van ziel (VL 487)**

### **Intermezzo**

*mededelingen en collecte*

### **Dienst van de tafel**

Hier begint de dienst van de tafel,  
viering van eucharistie,  
ritueel van solidariteit.

Zoals geschreven staat:

Allen die waren gekomen tot vertrouwen  
kwamen bijeen en hadden alles gemeenschappelijk.  
Zij verkochten al hun bezittingen  
en verdeelden die onder allen naargelang zij nodig hadden.  
Dag na dag volhardden zij, eendrachtig, in het Heilige,  
braken brood van huis tot huis,  
namen voedsel in vreugde en eenvoud van hart.

Handelingen 2:44-46

### **Dat wij leven (VL 664-667)**

Moge het delen van dit brood en deze beker  
ons hart versterken,  
dat wij vol hoop meewerken aan een nieuwe wereld  
waar brood en rechte en waardigheid en liefde is  
voor al wat leeft.

### **Brood en wijn**

*Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor*

### **Laudate omnes gentes (Taizé)**

### **Hierheen adem (VL 476)**

### **Voorbeden**

### **Kom adem ons open (Löwenthal - nieuw)**

### **Zegen**

### **De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt (VL 466)**