



Ekklesia Amsterdam

zondag 13 mei 2018

Hooglied

De kaarsen aangestoken

Dit ene heb ik jou gevraagd (Löwenthal – nieuw)

Woord ten geleide

Kinderkring

Veel te laat heb ik jou liefgekregen (Verzameld Liedboek 225)

Voorlezing uit het Lied der liederen

(teksten: Judith Herzberg, *27 Liefdesliedjes*, 1971)

1

Je zoenen zijn zoeter dan
zoeter dan honing en ik vind je
mooier en liever, liever
en aardiger nog dan de koning.

We gaan samen liggen
een eind hier vandaan
we maken van takken
van takken en blaadjes
een vloer en een dak,
dat was onze woning,
of ik was het tuintje
en jij was de tent
daar gingen wij wonen
en blijven en horen
o rep je mijn liefje
ik heb je zo graag
nu of nooit samen slapen
want we zijn er
alleen maar vandaag.

8

Slaap is geen slapen meer
sinds ik met jou sliep, lief.
’s Nachts als ik wakker werd
verlangde ik naar hem
naar wie ik zo verlang.

Daarom maar opgestaan
en maar wat rond gaan lopen
in de stad. De straten door
en hopen dat ik mijn liefste
vinden zou die ik wou dat er was
maar die ik nergens zag.

De wacht, die in de stad
de ronde doet, heb ik ontmoet.
Heb jij mijn liefste niet gezien?

Net was ik daar weer weg
toen zag ik hem van wie
ik hou – omhelsde hem
en liet hem niet meer los.

Ik nam hem mee naar huis –
of naar mijn moeders huis,
tot in de kamer waar ik geboren ben.

Ik zeg jullie met klem
Jeruzalemse meisjes:
zet niet tot liefde aan
laat haar vanzelf ontstaan.

Muzikaal intermezzo

10

Je bent zo mooi om naar te kijken
je ogen lijken wel vogeltjes,
je haar valt in golvende lokken omlaag
als een kudde met schapen en bokken
die traag van een helling omlaag
komen lopen, een kudde die grazend
de helling afdaalt.

Je lippen zijn rood
als rode koralen
als je praat
praat je aardig
en mooie verhalen.

Je lichaam is gaaf
als de toren van David.

Als de avondwind waait
en de schaduw komt aan
dan zal ik naar
geurige heuvels gaan.

24

Als je zoveel om iemand gaf
dat je alles wat je had
je huis en je hele boel
daarvoor zou willen geven
dan werd je alleen maar veracht.

Toch is het een gevoel
dat inslaat als een flits
een brand vlamt door je heen
en er is geen rivier
geen water in de wereld
dat zulke vlammen blust.

Houd me dicht tegen je aan
als een band om je arm
als een hanger op je hart
want sterk als de dood
is de liefde, en afgunst
zo diep als het graf.

In diepe nacht ben ik gegaan (VL 770)

Toespraak

Alex van Ligten

Waarom, wanneer (VL 798)

Intermezzo

mededelingen en collecte

Dienst van de tafel

Hier begint de dienst van de tafel
viering van eucharistie
ritueel van solidariteit:
laat ons bidden.

Hoor Gij die een en eeuwig zijt.
Versta ons rusteloze hart, wees hier aanwezig.
Met licht van licht, trouw, schoonheid, geest van liefde,
met uw erbarmen, wees hier aanwezig.
Kom met uw levensgeest in deze mensen hier,
zoals Gij ooit met kracht gekomen zijt
in Mozes, man van vuur; in uw profeten;
in hem die wordt genoemd: brood, wijnstok,
stromen levend water, uw koninkrijk, uw licht.

Mij geschiedde uw woord (VL 699)

Moge het delen (Löwenthal - nieuw)

Brood en wijn

Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

En todo amar y servir (nieuw)

Voordat ik bomen zag (VL 777)

Voorbeden

Onze Vader in de hemel (VL 849)

Zegen

Gij die uw Naam hebt uitgeroepen (VL 567)

Van grond en vuur (VL 910)