



# Ekklesia Amsterdam

zondag 15 april 2018

## De aarde kwijnt in verwelking

**De kaarsen aangestoken**

**Aardelied - 'Aarde, werk van uw handen'** (Verzameld Liedboek 864)

**Woord ten geleide**

**Kinderkring**

**Wees genadig - Kyrie-gebed** (Oomen nieuw)

**Voorlezing uit het boek Jeremia**

Jeremia 18:11-18

**De aarde kwijnt in verwelking** (Löwenthal)  
**(alleen koor - uit 'Het lied van de aarde')**

Lied naar Jesaja 24

De aarde kwijnt in verwelking.  
Verwelkt de aarde, bedorven.  
Ontledigd aarde en hemel.

Een en hetzelfde lot  
geschiedt aan de man en de vrouw,  
aan de knecht en zijn meester.

Koper, verkoper, pachter, verpachter,  
schuldeiser, schuldenaar:  
allen gelijk.

In de straten klinkt nog gejammer  
om wijn - 'wie heeft nog wat wijn,  
nog een paar slokken plezier?'

Plezier is verbannen, lachen verstorven.  
Enkel verwoesting is over  
puinhopen, aardebewoner.

De fundamenten der aarde  
scheuren de afgrond in.  
De hemel brokkelt aan stukken.

De aarde wankelt en tuimelt,  
stomdronken waggelt de aarde,  
schudt heen en weer als een hutje

valt en staat niet meer op.

## **Toespraak**

Colet van der Ven

## **De wildernis zal bloeien** (Löwenthal – nieuw)

### **Intermezzo**

*mededelingen en collecte*

### **Dienst van de tafel**

Hier begint de dienst van de tafel,  
viering van eucharistie,  
ritueel van solidariteit:  
laat ons bidden.

Verhaast de dag van uw gerechtigheid.  
Zie het niet langer aan  
dat her en der in deze wereld  
mensen gemarteld worden,  
kinderen gedood;  
dat wij de aarde schenden  
en elkaar het licht ontroven.

## **Soms breekt uw licht** (VL 454)

## **Moge het delen** (Oomen – nieuw)

### **Brood en wijn**

*Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor*

**Dans nos obscurités** (Taizé)

**Om wat misdaan wordt** (Oomen – nieuw)

**Voorbeden**

**Onze Vader in de hemel** (VL 840)

**Zegen**

**Wij die met eigen ogen** (VL 872)