



# Ekklesia Amsterdam

---

zondag 8 april 2018

**Niet hier is hij**

**De kaarsen aangestoken**

**Hoe verder onze ogen reiken** (Verzameld Liedboek 324)

**Woord ten geleide**

**Kinderkring**

**Lied van de vrouwen bij het graf** (VL 449)

**Voorlezing uit het verhaal over Jezus van Nazaret**

*Lukas 24:13-35*

En zie, twee van hen waren diezelfde dag op weg naar een dorp,  
zestig stadiën van Jeruzalem, dat Emmaus heette.

Zij bespraken met elkaar  
de samenloop van alle dingen.

En het geschiedde  
terwijl zij in gesprek waren  
en naar antwoorden zochten,  
dat Jezus zelf naderde en met hen mee verder ging.

Maar hun ogen waren overmeesterd,  
zij herkenden hem niet.

Hij sprak tot hen:

Wat zijn dit voor woorden  
die jullie elkaar tegenwerpen onder het gaan?

Zij hielden in, ontstemd.

Die met de naam Kleopas antwoordde hem en zei:

Ben jij dan de enige vreemdeling in Jeruzalem  
dat jij niet weet wat daar geschied is, deze dagen.

Hij sprak tot hen:

Wat dan?

Zij zeiden tot hem:

Dat met Jezus de Nazarener,  
die man was een profeet, machtig in daad en woord  
voor de ogen van God en heel het volk;  
maar onze hogepriesters en vooraanstaanden hebben hem overgeleverd  
zodat hij ter dood veroordeeld werd,  
en hebben hem gekruisigd.

En wij maar hopen:

hij het is die Israël vrijkopen zal.

Maar ondertussen is het al de derde dag  
sinds dit alles is geschied.

En nu hebben enkele van onze vrouwen  
ons ook nog in de war gebracht -

zij waren vanmorgen vroeg bij de groeve  
en vonden zijn lichaam niet;

en toen kwamen zij met het verhaal  
dat zij, in een visioen, engelen hadden gezien  
die zeggen dat hij leeft.

Toen zijn er een paar van ons naar de groeve gegaan  
en zij bevonden het zoals de vrouwen gezegd hadden,  
maar hem zagen ze niet.

Hij sprak tot hen:

O jullie die van niets weten, slome harten,  
die geen vertrouwen schenken  
aan alles wat de profeten hebben gesproken.

Moest de messias dit niet lijden  
en zijn heerlijkheid binnengaan?

En te beginnen bij Mozes en bij alle profeten  
verklaarde hij hen  
wat in de geschriften, alle, over hem staat.

Zij waren dicht bij het dorp gekomen waarheen zij op weg waren  
en hij hield zich alsof hij verder moest gaan.

Maar zij drongen sterk bij hem aan en zeiden:

Blijf bij ons, het is haast avond, de dag is al gedaald.

En hij ging naar binnen om bij hen te blijven.

En het geschiedde

toen hij met hen aanlag aan tafel:

hij nam het brood,

sprak de zegen uit,

brak het en gaf het hun.

Toen werden hun ogen geopend

en zij herkenden hem.

En hij werd onzichtbaar voor hen.

Zij zeiden tegen elkaar:

Was ons hart niet als een brand in ons  
toen hij met ons sprak op de weg  
toen hij de geschriften voor ons opende?

En nog dat uur stonden zij op  
en keerden terug naar Jeruzalem.  
Zij vonden de elf tezamen en die bij hen waren -  
die zeiden:

Waarachtig, hij is opgewekt, de heer,  
en is aan Simon verschenen.

En zij legden alles uit, van onderweg  
en hoe hij zich te kennen had gegeven  
in het breken van het brood.

## **Vriend ('Alles ontgrenzende'; (VL 230)**

### **Toespraak**

Kees Kok

## **Dit ene weten wij (VL 0 )**

### **Intermezzo**

*mededelingen en collecte*

### **Dienst van de tafel**

Hier begint de dienst van de tafel,  
viering van eucharistie,  
ritueel van solidariteit:  
laat ons bidden.

Als er een weg is naar U toe,  
een mens,  
richt onze voeten dan,  
geef ons die mens.

Als hij het is, Jezus uit Nazaret,  
als er geen ander te verwachten is  
dan hij die heel zijn ziel gegeven heeft,  
als water uitgegoten werd,  
een lam geslacht,  
stuk brood gebroken, beker wijn gedronken,

als dat dan leven is voor deze wereld,  
geef ons, rondom dit brood en deze beker,  
de kracht om hem te zijn,  
en dat door ons, in ons,  
uw naam worde geleefd, geheiligd,  
uw koninkrijk van vrede komen zal,  
brood van gerechtigheid  
mensen voor mensen.  
Als er een weg is naar U toe,  
een mens,  
richt onze voeten dan,  
geef ons die mens.

**Gezegend zijt Gij, levende God (VL 670)**

**Moge het delen (Löwenthal – nieuw)**

**Brood en wijn**

*Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor*

**Roep onze namen (VL 566)**

**Was jij mijn herder (VL 40)**

**Voorbeden**

**Onze Vader (Löwenthal – nieuw)**

**Uit staat en stand (VL 759)**