



Ekklesia Amsterdam

zondag 21 januari 2018

Die komen zou...

De kaarsen aangestoken

Wees hier aanwezig, dat het goed mag zijn (Verzameld Liedboek 538)

Woord ten geleide

Kinderkring

Gij zijt een mensenzoon (VL 409)

Voorlezing uit het verhaal over Jezus van Nazaret

Lukas 7:18-20

Johannes riep twee van zijn leerlingen bij zich
en stuurde hen naar de heer om te zeggen:

Ben jij de komende of moeten wij een ander verwachten?

Toen de mannen bij hem waren, zeiden ze:

Johannes de Doper heeft ons naar jou toe gezonden om te zeggen:

'Ben jij de komende of moeten wij een ander verwachten?'

Dat uur genas hij velen van hun ziekten en kwellingen
en van boze geesten

en vele blinden begenadigde hij om weer te kunnen zien.

Hij antwoordde hen en sprak:

Ga en breng aan Johannes over wat je ziet en hoort:
blinden zien, lammen lopen, melaatsen worden rein,
doven horen, doden worden opgewekt,
armen ontvangen het goede nieuws -
gelukkig hij die aan mij geen aanstoot neemt.

Toen de boden van Johannes waren heengegaan,

begon hij tot de menigten over Johannes te spreken:

Wat zijt gij uitgegaan in de woestijn om te aanschouwen?

Een riet bewogen door de wind?
Wat zijt gij daar gaan zien?
Een mens, gekleed in zachte kleren?
Maar zij die in voorname kleding en in luxe leven
zijn te vinden in paleizen.
Maar wat zijt gij dan gaan zien?
Een profeet?
Ja, ik zeg u, meer dan een profeet.
Deze is het over wie geschreven staat:

*'Hier, ik zend mijn bode voor jouw aangezicht uit
die voor jou uit de weg zal banen.'*

Ik zeg u,
onder hen die uit een vrouw geboren zijn,
is niemand groter dan Johannes,
maar de kleinste in het koninkrijk van God is groter dan hij.

Toen heel het volk dit hoorde, ook de tollenaars,
hebben zij God om zijn gerechtigheid geprezen
en lieten zich dopen met de doop van Johannes.
Maar de Farizeeën en de Thorageleerden verwierpen het raadsbesluit van God
en hebben zich niet laten dopen door hem.

Niet als een storm, als een vloed (VL 520)

Toespraak

Alex van Ligten

Er zou van Godswege een koning - Psalm 72 vrij (Oomen – nieuw)

Intermezzo

mededelingen en collecte

Dienst van de tafel

Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit:
laat ons zingen.

Gij die weet (VL 612)

Moge het delen van dit brood en deze beker
ons hart versterken.

Dat wij vol hoop meewerken aan een nieuwe wereld
waar brood en recht en waardigheid en liefde is
voor al wat leeft.

Brood en wijn

Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

Nada te turbe (Taizé)

Ik zal in mijn huis niet wonen (VL 344)

Voorbeden

Onze Vader (Taizé)

Zegen

Gij zijt voorbij gegaan (VL 462)