

EKKLESIA



Ekklesia Amsterdam

De avond voor Kerstmis 2017

De kaarsen aangestoken

Hoever is de nacht (Verzameld Liedboek 389)

Nieuwe dag. Nieuwe tijd (Löwenthal – nieuw)

1. Geef mij één uur genade

2. Opdat het volk

Toespraak

Bettine Siertsema

3. Voor kinderen, waar ook geboren

Intermezzo

mededelingen en collecte

Dienst van de tafel

Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit:
laat ons bidden.

Gij die uw gemeente bijeenroept,
hier en waar ook ter wereld,
die ons raakt met uw woord,
die ons kent van gezicht,
niet vergeet onze namen:
kom over ons met uw geest.

Om zegen (Deze bijeenkomst zij ons tot zegen (VL 661)

Moge het delen van dit brood en deze beker
ons hart versterken,
dat wij vol hoop meewerken aan een nieuwe wereld
waar brood en recht en waardigheid en liefde is
voor al wat leeft.

Brood en wijn

Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

Wie schön leuchtet der Morgenstern

Vredeliedje

tekst: Kees Kok, muziek: Emma Breedveld

1. koor 2. allen

Kind ons geboren
hemelse koren
zingen van vrede nu.

Kind ons genomen.
nooit weergekomen
geen vrede hier en nu.

In deze nacht
mensen op wacht
dromen en zingen
van vredesmacht.

Zal onverwacht
nooit meer gedacht
vrede nog komen
licht in de nacht?

Uit uw hemel zonder grenzen (VL 245)

Die in een ommezien van eeuwen (Huijbers)

Voorbeden

Onze Vader (VL 246)

Zegen

Nu zijt wellekome