



# Ekklesia Amsterdam

---

zondag 10 december 2017

## De Messias en het licht

**De kaarsen aangestoken**

**Gij hebt ons in de moederschoot gekend** (Verzameld Liedboek 835)

**Drempeltekst**

Gij  
Gij peilt mijn hart, Gij doorgrondt mij.  
Gij weet mijn gaan en mijn staan.

Gij kent mijn gedachten van verre,  
mijn reizen en trekken, mijn rusten.

Mijn wegen, alle, zijn U bekend -  
ieder woord dat komt op mijn lippen,  
onuitgesproken nog, Gij hoort het al.

Ik was nog ongeboren, Gij hadt mij al gezien  
en al mijn levensdagen stonden in uw boek  
nog vóór Gij er een hadt gemaakt.

Gij, Eeuwige, peil nu mijn hart, doorgrond mij,  
toets mijn verborgen gedachten.

Ik ben toch niet op een doodlopende weg?  
Leid mij voort op de weg van uw dagen.  
*Psalm 139:1-3 en 23-24.*

**Gij hebt ons in de moederschoot gekend**

## Woord ten geleide

### Kinderkring

#### Neerdalen als dauw (VL 358)

##### De Messias en het licht

*midrasj bij Jesaja 53*

God zag het licht, dat het goed was.

Vanaf de eerste dagen van de schepping drong de goddelijke geest binnen in de diepten van de verste toekomst, in de volheid van de messiaanse tijden.

Onder zijn onvergankelijke troon plaatste hij het op de eerste dag geschapen licht en met hem de Messias en zijn tijd.

Dat vervult de engel van het kwaad met argwaan en schrik en hij vraagt God:

‘Waarom bewaart gij, o Heer, dat licht, daar onder uw onvergankelijke troon?’-

‘Dat bewaar ik,’ antwoordde God, voor degene die jou met schande beladen de afgrond in zal slingeren.

‘Mag ik hem zien?’ antwoordde Satan.

‘Zie hem en sidder,’ antwoordde God.

Nauwelijks had Satan hem gezien of hij vluchtte geschrokken.

Toen Adonai-God de Messias geschapen had, sloot hij met hem een verschrikkelijk verbond.

‘De generaties die zullen komen, zei hij tegen hem, zullen jou een treurig lot bereiden;

je zult voor hen zijn als een lam naar de slachtbank geleid.

Neem jij dat lot aan?’

En de Messias antwoordde:

‘Moge door mij heel Israël gered worden;

mogen door mij alle levenden gered worden;

mogen door mij alle doden gered worden;

mogen ook de wezens gered worden

die dood geboren worden

en die Gij in gedachten schiep,  
maar nog niet geboren zijn.  
Ik neem het met vreugde aan.'

Zo werd dat verschrikkelijke verdrag beklonken.

## **Geschreven staat dat uw Messias komt (VL 406)**

### **Toespraak**

Kees Kok

## **Ander, ouder (VL 907)**

### **Intermezzo**

*mededelingen en collecte*

### **Dienst van de tafel**

Hier begint de dienst van de tafel,  
viering van eucharistie,  
ritueel van solidariteit:  
laat ons bidden.

Als het geen droom, geen leugen is,  
wat ons gezegd is:  
dat er goed land zal zijn -  
een stad met bomen als een tuin  
met woningen voor iedereen,  
geef ons dan daar te komen.  
En zet voor ons een tafel neer  
en geef ons brood  
dat als een lichaam voedt.

## **Avondmaal ter heiliging (VL 633)**

## **Moge het delen (Oomen – nieuw)**

### **Brood en wijn**

*Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor*

**Wie als een *mens* wil leven** (Löwenthal – nieuw)

**Voorbeden**

**Onze Vader in het verborgene** (VL 248)

**Zegen**

**De nacht loopt ten einde** (VL 390)