



# **Ekklesia Amsterdam**

---

**zondag 26 november 2017**

## **Vergeten**

**De kaarsen aangestoken**

**Naar U, Levende, klimt mijn ziel** (Oomen – nieuw)

**Woord ten geleide**

**Kinderkring**

**Dank zij de woorden** (Verzameld Liedboek 564)

**Lezing: Jesaja 49:14-21**

**Zoals een hert reikhalst** (VL 63)

**Toespraak**

Alex van Ligten

**Aardelied (Aarde, werk van uw handen)** (VL 864)

**Intermezzo**

*mededelingen en collecte*

**Dienst van de tafel**

Hier begint de dienst van de tafel,  
viering van eucharistie,  
ritueel van solidariteit:  
laat ons bidden.

Gij die uw gemeente bijeenroept,  
hier en waar ook ter wereld,  
die ons raakt met uw woord  
die ons kent van gezicht  
nooit vergeet onze namen:  
kom over ons met uw geest.

### **Gezegend Gij Eeuwige (VL 646)**

#### **Brood en wijn**

*Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor*

#### **Elke dag, alle dagen (Löwenthal – nieuw)**

#### **Voorbeden**

#### **Onze Vader (VL 246)**

#### **Zegen**

#### **Overal zijt Gij (VL 165)**