



Ekklesia Amsterdam

zondag 29 oktober 2017

Hervorming als blijvende noodzaak

De kaarsen aangestoken

Blijf niet staren (Verzameld Liedboek – 855)

Woord ten geleide

Kinderkring

Hoor. Maar ik kan niet horen (VL 527)

Lezing: Het hervonden boek

Deze woorden aan jou opgedragen (VL 516)

Toespraak

Kees Kok

Zij die stom zijn (VL 209)

Intermezzo

mededelingen en collecte

Dienst van de tafel

Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit:
laat ons bidden.

Gij die uw gemeente bijeen roept
hier en waar ook ter wereld
die ons raakt met uw woord
die ons kent van gezicht
niet vergeet onze namen:
kom over ons met uw Geest.

Is hier de plaats (VL 650)

Moge het delen (Oomen nieuw)

Brood en wijn

Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers links van het koor

Psalm 96 vrij: 'Zingen, heel de aarde' (Oomen – nieuw)

Voorbeden

Onze Vader (VL 849)

Zegen

Gedenk ons hier bijeen (VL 553)

Geen taal die hem vertaalt (VL 900)