

EKKLESIA



Ekklesia Amsterdam

zondag 10 september 2017

Water in de woestijn

De kaarsen aangestoken

Stilte (Antoine Oomen, nieuw)

Woord ten geleide

En mensen? vroeg hij (Antoine Oomen, nieuw)

Voorlezing uit het boek *En dit zijn de namen*

Exodus 15:22-27

Opbreken deed Mozes Israël, van de Rietzee weg.

Zij trokken uit naar de woestijn van Soer.

Zij gingen drie dagen ver de woestijn in
en vonden geen water.

Zij kwamen in Mara,
maar konden niet drinken van het water van Mara
want het was bitter.

Daarom wordt zijn naam geroepen:

Mara-De Bittere.

Zij gingen tekeer, het volk, tegen Mozes
en zeiden:

Wat moeten wij drinken?

Hij schreeuwde naar JHWH.

En JHWH onderwees hem over een hout -
hij wierp het in het water
en zoet werd het water.

Daar legde hij op hem voorschrift en regel.

Daar beproefde hij hem.

Hij sprak:

Als jij hoort en hoort naar de stem van JHWH, jouw God,
en doet wat in zijn ogen recht is,
en oren hebt naar zijn opdracht
en al zijn voorschriften bewaart:

dan zal ik alle ziekten
die ik op Egypte heb gelegd,
niet leggen op jou.

Want ik ben het, JHWH, jouw genezer.

Zij kwamen in Elim - wat Steeneiken betekent -
en daar:

twaalf waterbronnen en zeventig palmen.

En zij legerden zich daar, aan het water.

Lied van het bittere water (Verzameld Liedboek 316)

Toespraak

Alex van Heusden

Ooit gehoord (Antoine Oomen, nieuw)

Intermezzo

mededelingen, collecte

opbrengst Midzomerdienst € 666,86

opbrengst deurcollecte De Kloof € 943,65

Dienst van de tafel

Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit.
Laat ons bidden.

Als het geen droom, geen leugen is
wat ons gezegd is,
dat er goed land zal zijn -
een stad van bomen als een tuin
met woningen voor iedereen,
geef ons dan daar te komen.

En zet voor ons een tafel neer
en geef ons brood
dat als een lichaam voedt.

Gezegend zijt Gij, levende God (VL 670)

Moge het delen (Tom Löwenthal, nieuw)

Brood en wijn

Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers achter de piano

De noche (Taizé)

Duren zal de liefde van God (VL 102)

Voorbeden

Onze Vader (VL 246)

Zegen

Als God ons thuisbrengt (Antoine Oomen, nieuw)