

EKKLESIA



Ekklesia Amsterdam

zondag 4 juni 2017

Pinksteren

De kaarsen aangestoken

Wees hier aanwezig (Verzameld Liedboek 500)

Woord ten geleide

Kinderkring

Zo hoog als Gij troont in uw hemel (Psalm 113, Antoine Oomen, nieuw)

Voorlezing uit het verhaal over Jezus van Nazaret

Johannes 14:15-18.23.25

Als jullie mij liefhebben,
zullen jullie mijn geboden onderhouden.
En ik zal de vader vragen een ander te geven om jullie bij te staan
die voor altijd bij jullie zal zijn:
de geest van de waarheid
die de wereld niet kan vatten
want zij ziet en kent hem niet.
Maar jullie kennen hem
want hij blijft bij jullie en zal in jullie zijn.
Ik zal jullie niet als wezen achterlaten.

Als iemand mij liefheeft,
zal hij mijn woord koesteren
en mijn vader zal hem liefhebben
en wij zullen bij hem komen
en wij zullen onze intrek bij hem nemen.

Dit heb ik nu tegen jullie gezegd
terwijl ik nog bij jullie verblijf,
maar de helper, de heilige geest,
die de vader zal sturen in mijn naam,

die zal jullie alles leren en weer te binnen brengen
wat ik jullie gezegd heb.

Toen dan de vijftigste gekomen was (Antoine Oomen, nieuw)

Overweging

Kees Kok

Die wij niet kennen. Die nieuwe (VL 316)

Intermezzo

mededelingen, collecte

Dienst van de tafel

Kom over ons met uw Geest (VL 638)

Moge het delen van dit brood en deze beker
ons hart versterken.

Dat wij vol hoop meewerken aan een nieuwe wereld
waar brood en recht en waardigheid en liefde is
voor al wat leeft.

Brood en wijn

Kom, adem ons open (tekst: Sieds Prins, muziek Tom Löwenthal)

Doop

van Hedwig en Bruno

Vrede voor jou (VL 944)

Dat wij volstromen met levensadem (VL 741)

Voorbeden

In de hemel onze vader (VL 241)

Zegen

De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt (VL 466)