

EKKLESIA



Ekklesia Amsterdam

zondag 21 mei 2017

Wie niet denkt zoals ik, die volg me

De kaarsen aangestoken

Als Gij bestaat (Verzameld Liedboek 149)

Drempeltekst

Mozes riep heel Israël, hij sprak tot hen:

Hoor, Israël,
de voorschriften en regels
die ik vandaag gesproken heb in uw oren
om die te leren en te bewaren,
om die te doen.

JHWH, onze God, heeft met ons een verbond gesloten op de Horeb.

Niet met onze voorouders heeft JHWH dit verbond gesloten,
nee, met ons

zoals wij hier vandaag allen in leven zijn.

Van aangezicht tot aangezicht heeft JHWH gesproken met ons
op de berg uit het midden van het vuur.

Deuteronomium 5:1-4

Als Gij bestaat

Woord ten geleide

Kinderkring

Deze woorden aan jou opgedragen (VL 516)

Voorlezing uit het boek Handelingen

Handelingen 2:41-47

Zij die het onderricht aanvaardden,
zij werden gedoopt.

Die daer werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd.

Zij volhardden in het onderricht van de gezondenen
en in de gemeenschap,
in het breken van het brood en in de gebeden.
Ontzag kwam over elke ziel.
Vele wonderen en tekenen geschiedden door de gezondenen.
Allen die waren gekomen tot vertrouwen,
waren tezamen en hadden alles gemeenschappelijk.
Zij verkochten hun bezittingen en hun have
en verdeelden die onder allen naargelang zij nodig hadden.
Dag na dag volhardden zij, eendrachtig, in het Heilige,
braken brood van huis tot huis,
namen voedsel in vreugde en eenvoud des harten,
loofden God en stonden in de gunst bij heel het volk.
Van dag tot dag voegde JHWH aan de gemeenschap nieuwe mensen toe
die werden bevrijd.

Ik zal mijn mond niet houden tegen U (VL 196)

Toespraak

Janneke Stegeman

Die mij getrokken uit de schoot (VL 178)

Intermezzo

mededelingen, collecte

Viering van eucharistie

Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit.
Laat ons bidden.

Als het geen droom, geen leugen is
wat ons gezegd is,
dat er goed land zal zijn -
een stad van bomen als een tuin
met woningen voor iedereen,
geef ons dan daar te komen.

En zet voor ons een tafel neer
en geef ons brood
dat als een lichaam voedt.

Zoudt Gij ooit mij beschamen? (VL 674)

Moge het delen (Antoine Oomen, nieuw)

Brood en wijn

De noche (Taizé)

Jou gezocht bij dag (VL 198)

Voorbeden

Onze Vader in het verborgene (VL 248)

Zegen

De wijze woorden en het groot vertoon (VL 522)