

EKKLESIA



Ekklesia Amsterdam

zondag 7 mei 2017

De leer van Jezus

De kaarsen aangestoken

Die ons voor het licht gemaakt hebt (Verzameld Liedboek 569)

Woord ten geleide

Kinderkring

Soms breekt uw licht (VL 454)

Voorlezing uit het verhaal over Jezus van Nazaret

Marcus 1:1-8

Begin van het goede nieuws van Jezus Messias.

Zoals geschreven staat bij Jesaja, de profeet:

*'Zie, ik zend mijn bode uit voor jouw aangezicht
die jouw weg bereiden zal.*

Stem van een roepende:

*"Bereid de weg van JHWH in de woestijn,
maak recht zijn paden."*

Zo geschiedde:

Johannes doopte in de woestijn,
uitroepend een doop van omkeer
tot vergeving van zonden.

En heel de landstreek Judea kwam naar hem toe
en alle inwoners van Jeruzalem.

Zij lieten zich door hem dopen in de Jordaanrivier
onder het uitspreken van hun schulden.

Johannes was gekleed in kemelhaar
met een gordel van leer om zijn lendenen.

Hij at sprinkhanen en wilde honing.

En hij riep uit:

Komen zal hij die sterker is dan ik, na mij -
ik ben niet waardig mij neer te buigen
en de riem van zijn sandalen los te maken.

Ik heb jullie gedoopt met water,
hij zal jullie dopen met heilige geest.

Evangelie van Jezus uit Nazaret (VL 695-696)

Toespraak

Alex van Ligten

Niet als een storm, als een vloed (VL 520)

Intermezzo

mededelingen, collecte

Viering van eucharistie

Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit.
Laat ons bidden.

Gezegend Gij die eeuwig hier nu zijt.
Jezus, uw gerechte indachtig,
delen wij dit brood en deze beker.
Sacrament van hoop dat niets onmogelijk is bij u
en zingen om een nieuwe aarde.
Zoudt gij ooit ons beschamen.
Zend uw licht en uw trouw.
Doe ons gaan op uw weg.

Niemand heeft U ooit gezien (VL 648)

Moge het delen (Antoine Oomen, nieuw)

Brood en wijn

29 Namen voor Jezus van Nazaret (VL 464)

Voorbeden

Onze Vader (VL 849)

Zegen

Gij zijt voorbijgegaan (VL 462)