



Ekklesia Amsterdam

zondag 30 april 2017

Ida Gerhardt

De kaarsen aangestoken

Verberg uw aangezicht niet voor mij (Verzameld Liedboek 727)

Drempeltekst

Sprak ik: 'mij mag het duister omsluiten,
Het licht worde nacht om mij heen' -
voor ú heerst in het duister geen duister:
lichtend is de nacht als de dag,
de duisternis is gelijk licht.

Uit Psalm 139

Vertaling Ida G.M. Gerhardt en Marie H. van der Zeyde

Verberg uw aangezicht niet voor mij

Woord ten geleide

Kinderkring

Stilte nu. Voor U (Antoine Oomen, nieuw)

Gedichten van Ida Gerhardt gelezen

Sonnet voor mijn moeder, In memoriam patris, Zondagmorgen, De gestorvene, Genesis

Jou gezocht bij dag (VL 198)

Toespraak

André Roes

Delf mijn gezicht op (VL 744)

Intermezzo

mededelingen, collecte

Viering van eucharistie

Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit.
Laat ons bidden.

Als het geen droom, geen leugen is
wat ons gezegd is,
dat er goed land zal zijn -
een stad van bomen als een tuin
met woningen voor iedereen,
geef ons dan daar te komen.

En zet voor ons een tafel neer
en geef ons brood
dat als een lichaam voedt.

Gezegend zijt Gij levende God (VL 670)

Moge het delen (Tom Löwenthal, nieuw)

Brood en wijn

Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers achter de piano.

De noche (Taizé)

Psalm 8 vrij 'Onbegonnen naam' (Antoine Oomen, nieuw)

Voorbeden

Onze Vader (VL 247)

Zegen

Een schoot van ontferming (VL 236)