



# Ekklesia Amsterdam

---

zondag 23 april 2017

## Waarover zingen wij

*Met medewerking van het Koor 'DeColores' uit Vlaanderen onder leiding van Filip Bisschop (dirigent) en pianist Martijn Devos*

### De kaarsen aangestoken

#### Welkom

tekst: Margryt Poortstra / muziek: Tom Löwenthal

#### Wees hier aanwezig

tekst: Huub Oosterhuis / muziek: Tom Löwenthal

#### Woord ten geleide

#### Kinderkring

#### Psalm van de vreugde

tekst: Maria de Groot / muziek: Mariëtte Harinck

#### Zing zeg ik tegen m'n hart

tekst: Gabriël Smit / muziek: Berre Van Thielt

#### Psalm 90 vrij

gelezen door Geeske Hovingh

Een veilige toevlucht zijt Gij,  
altijd geweest, van geslacht op geslacht.  
De bergen stonden nog niet  
de aarde lag nog in weeën  
er was nog niemand geboren.  
Maar toen al, eeuwigheid nu,  
waart Gij de enige ware,  
en zo zal het blijven.

Gij doet het mensenkind tot stof vergaan.  
Gij zegt: Ga, jij, kind van Adam.  
Duizend jaren zijn in uw ogen  
als de dag van gisteren, weg,  
als een seconde van waken.  
Gij vaagt ons uit als een droom in de morgen,  
wij zijn als het gras dat 's morgens bloeit  
maar 's avonds is het verdord.

Gij laait, een verterend vuur  
Gij houdt ons tegen uw licht,  
al het intieme doorziet Gij.  
Uw hartstocht is ons te machtig,  
wij durven niet met U gaan,  
Gij verblindt ons – temper uw Aanschijn  
onze adem houdt U niet bij  
Gij zijt te veel voor één leven.

Zeventig jaren zijn onze dagen,  
als wij sterk zijn tachtig.  
Het meeste is zwoegen en pijn  
en plotseling vliegen wij heen.  
Is dat ontferming, liefde en trouw?  
Geef antwoord, stormende god.  
- *Huub Oosterhuis*

### **Als daar muziek voor is**

tekst: M. Vasalis / muziek: Tom Löwenthal

### **Als jij er niet was geweest**

tekst: Juut Meijer / muziek: Dirk Zwart

### **Zingen in de kerk**

tekst: Willem Barnard / muziek: Paul Schollaert

### **Korte overweging**

Huub Oosterhuis

### **Dan komt de dag**

tekst: Pablo Neruda / muziek: Wannes van der Hoeven

## **Intermezzo**

*mededelingen, collecte*

## **Viering van eucharistie**

Hier begint de dienst van de tafel,  
viering van eucharistie,  
ritueel van solidariteit.  
Laat ons bidden.

Gij die uw gemeente bijeenroept  
hier en waar ook ter wereld,  
die ons raakt met uw woord,  
die ons kent van gezicht  
niet vergeet onze namen:  
kom over ons met uw geest.

## **Wie zijn leven niet wil delen**

tekst: Huub Oosterhuis / melodie Bernard Huijbers

## **Moge het delen**

tekst: Huub Oosterhuis / muziek Antoine Oomen

## **Brood en wijn**

## **Laudate omnes gentes (Taizé)**

## **Zingen wat je bent**

tekst : naar Huub Oosterhuis / muziek : Jan Coeck

## **Voorbeden**

## **Om te zien een nieuwe aarde**

Tekst: Huub Oosterhuis / muziek: uit de Anglikaanse ritus

## **Zegen en afscheid**

## **Lijflied van De Colores**