

EKKLESIA



Ekklesia Amsterdam

zondag 16 april 2017

Pasen 2017

Lied aan het licht (Verzameld Liedboek 925)

De kaarsen aangestoken

Woord ten geleide

Kinderkring

In den beginne 1 + 2 (Tom Löwenthal, nieuw)

Het verhaal van een Levende (VL 445-448)

Toespraak

Kees Kok

Dan zal ik leven (VL 919)

Intermezzo

mededelingen, collecte

opbrengst collecte 2 april € 753,59

Zonneliedje

Melodie: Suze Naanje (Wonen overal)

Rood oprijzende morgenzon
hemel bestormende lichtballon.
Zonder jouw vuur is het overal zwart
ijskoude aarde, bevroren hart.
Kom jij, lieve zon.

Als jij 's avonds weer onder gaat
en ons in duisternis achterlaat,

stuur jij je licht naar je zusje, de maan,
kunnen wij slapen en dromen gaan.
Dag mijn lieve zon.

Jij kan ook heel onaardig zijn
in de woestijn kan je laaiend zijn,
in hete landen verbrand je het graan,
blijft er niets meer om te eten staan.
Zonnetje, pas op!

Stuur je stralen van zilvergoud
naar alle mensen, naar lief en stout.
Schijn ze zacht wakker en vuur ze dan aan
dat zij weer opstaan en stralen gaan.
Zonnetje, kom op.

Kees Kok, Pasen 2017

Viering van eucharistie

Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie,
ritueel van solidariteit.
Laat ons bidden.

Gezegd zijt Gij
levende God
omwille van hem
de zoon van de mensen

woord en gestalte
van uw heerlijkheid
beeld en gelijkenis
van uw trouw

die werd vernederd
en gebroken
die werd verheven
in uw licht

die wordt gehoord
die wordt geleefd
die komen zal
in deze wereld

die ons een nieuwe
naam zal geven
die onze weg is
door de dood

die wij herkennen
die wij verkondigen
hier in het breken
van het brood.

Moge ons voor waar verschijnen (VL 452)

Moge het delen (Antoine Oomen, nieuw)

Brood en wijn

Er is naast wijn ook een witte beker met druivensap bij de uitdelers achter de piano.

Dans nos obscurités (Taizé)

Om licht

muziek: Tom Löwenthal (nieuw)

Vriendelijk licht
zachtaardig licht
zoet licht

Onbetaalbaar
in geen steeg
en aan geen strand
en van geen koningin
te kopen licht.

Kortstondig licht -
een dag lang ben je
dan doof je.

Maar in jou leef ik
de komende gaande
verijlende uren,
de onrust van de liefde
de zeker onzekere
minuten van liefde.

Licht dat mij voedt
onmerkbaar
dat mij draagt
onmerkbaar als een zee.

Bladstil wazig licht
bedachtzaam licht.

Daal neer op deze stad
en regen over de verstrakte
bedeesde gezichten,
jachtige vage
verkleumde gezichten
van mensen.

Lief licht.

Stem uit de hemel
die zegt
dat wij mogen zijn
nu die wij zijn.

Onontkoombaar licht
blind makend licht.

Schuilnaam voor hem
die eeuwig leeft.

Lichtlicht.

Liefde die beweegt
de zon en alle sterren.

Voorbeden

Onze Vader (VL 246)

Zegen

De steppe zal bloeien (VL 3640)