

EKKLESIA

Ekklesia Amsterdam

zondag 14 juni 2015: Hij onze God, Hij Een



De composities van Henri Heuvelmans

Breed voorspel

door Henri Heuvelmans

Woord ten geleide

Openingszang (uit: Hij onze God, Hij Een) (Henri Heuvelmans, VL678-679)

Kinderkring

Voorlezing uit 'Naamloos' van Samuel Beckett

door Harris Brautigam

Ik ben in woorden, ik ben gemaakt van woorden, van woorden van anderen, welke anderen, het oord ook, de lucht ook, de muren, de grond, het plafond, woorden, het hele universum is hier, met mij, ik ben de lucht, vlokken, ik ben al die elkaar ontmoetende, zich verenigende, uit chaos vallende vlokken, waar ik ook ga daar vind ik mij terug, verlaat ik mij, ga ik naar mij, kom ik van mij, altijd alleen naar mij, een deeltje van mij, gevonden, verloren, gemist, woorden, ik ben al deze woorden, al deze vreemden, dit stof van woorden, zonder bodem om op neer te dalen.

Beurtzang (uit: Hij onze God, Hij Een) (Henri Heuvelmans, VL680)

Voorlezing uit 'Naamloos' van Samuel Beckett

door Harris Brautigam

Waar nu? Wanneer nu? Zonder het me af te vragen. Ik zeggen. Zonder het te denken.

Het is misschien al gebeurd, hoe moet ik het weten, ik zal het nooit weten, in het zwijgen weet men het niet, misschien is het de deur, misschien ben ik voor de deur, dat zou me verbazen, het is misschien ik, het was ik, ergens was het ik, ik kan vertrekken, al die tijd heb ik gereisd, zonder het te weten, het is ik nu voor de deur, welke deur, het is niet meer een ander, wat moet een deur hier.

Terwijl ik niets hoor, dringen er niettemin mededelingen tot me door. En dat noem ik stemmen! Waarom eigenlijk niet, zolang men weet dat het niet waar is. Maar er zijn grenzen, naar het schijnt. Laten we daar vol vertrouwen op wachten. Dus niets over mij. Dat wil zeggen, geen samenhangende verklaring. Zacht roepen, op z'n hoogst, met lange tussenpozen. Luister naar me! Kom tot jezelf. Men heeft me dus iets te zeggen. Maar nooit ook maar het geringste bericht over mij, behalve dan de bedekte toespeling dat ik niet in staat ben er een te ontvangen, omdat ik er niet ben, wat ik al wist.

Acclamatie (uit: Hij onze God, Hij Een) (Henri Heuvelmans, VL680)

Toespraak

door Huub Oosterhuis

Gij zijt de levende (Henri Heuvelmans, map nieuw)

Intermezzo en collecte

Viering van eucharistie

Hier begint de dienst van de tafel,
viering van eucharistie:
laat ons bidden.

Gij die uw gemeente bijeenroept
hier en waar ook ter wereld,
die ons raakt met uw woord,
die ons kent van gezicht,
niet vergeet onze namen:
kom over ons met uw geest.

Tafelgebed (uit: Hij onze God, Hij Een) (Henri Heuvelmans, VL681-682)

Moge het delen
van dit brood en deze beker
ons hart versterken:
dat wij, vol hoop, meewerken
aan een nieuwe wereld
waar brood en recht
en waardigheid en liefde is
voor al wat leeft.

Brood en wijn

Tijdens het uitdelen van brood en wijn is er ook een beker met druivensap. Als je hiervan gebruik wilt maken, kun je terecht bij de uitdelers met de witte beker, in de hoek achter de piano.

Laudate Omnes Gentes (Taizé, L94)

Mededelingen

Roept het tot alle steden (Henri Heuvelmans)

Voorbeden

Slotgezag (uit: Hij onze God, Hij Een) (Henri Heuvelmans, VL683)

Zegen

Tijd van leven (Henri Heuvelmans, VL795)